

Logboek van de InterimMinisterpresdient

Désirée Elisabeth Stokkel.

Wereldoorlog 3 op 7mei2021

Voor Planeet Aarde,

05.32 uur

De vogels fluiten. Zij brengen mij de toon voor de dag.
Eén vogel legt 'iets' uit aan anderen en stelt een vraag.
Het is stil.
De vraag was niet: 'Wil je even stil zijn?'
De vraag was: 'Heb je dat al gedaan?'

Ik mis mijn Trommel-vogel. Mijn Concert-vogels.

Vorige maand was het net alsof ik naar een Vertolker van de Trommel
luisterde, om de hoek bij het concertgebouw.

De vogel trommelde 'te mooi' om te denken:

'Hij heeft dit geleerd van de fanfare'.

Trommel-bird is vast verder gereisd.

Wat moet zo'n geniaal wezen ook in Bloemendaal? Mij helpen...



SpaceLab laat mij nu iets doen op Aarde, wat ik niet echt wil.

Ik moet schrijven vanuit Space over de 'noodzakelijkheid voor het voortbestaan van de Aardse Planeet...'

Dit ervaar ik als mijn Privé-kern weggeven... aan mensen die deze niet goed zullen verzorgen.

Deze week krijg ik van SpaceLab weinig manoeuvreer-ruimte voor het invullen van mijn Eigen Leven. Ik word met een bepaalde kracht voortgeduwd.

Protesteer niet echt; ik heb mijn Levenslot & Toekomstbrengers' DNA aanvaard. De toekomst kunnen voorspellen is geen eenvoudig leven. Voorraadbeheer is een kern-kunst. Het kunnen uitlezen van je voorraad beelden – zinnen – gedachten – acties op de Klok van Planeet Aarde.

SpaceTijd is heel iets anders. Veel bredere tijdgolven deinen door het Heelal.

Aardse tijd is verankerd in Biologie – Natuurkunde – Scheikunde – Wiskunde – EQ. Ik heb alleen EQ, geen IQ.

Chemie duwt – trekt – stapelt – breekt mij.

Doet mij dromen van een Standaard leven dat ik niet heb en ook nooit zal krijgen. Mijn medemens op de barbaarse Planeet – die Aarde heet – spiegelt mijn innerlijke flows.

Gisteren gaf een foto van een volwassen kussend stel mij een gevoel van 'arousal' = naderende harde wind in de lucht.

Ik was nogal verbaasd. Waarvoor brengt die foto mij 'onrust tot nadenken'.

Het antwoord is bekend: grenzen aanleggen – herkennen – uitvoeren in mijn Leven. De spiegel voor de Lagen in mijn 'Body – Soul – Spirit'. Een communicatie systeem tussen mij en de Maker van DE Stokkel.

Ik moet mij 'iets realiseren' voordat ik verder ga... met Aarde redden. Of zo.

De foto vol Levenslust deed mij realiseren 'dat ik nu geen Levenslust kan of mag voelen in Wereldoorlog 3'. De spiegel hangt in de lucht; hiermee moet ik het doen. Een atmosfeer vol spiegels, die mij bijsturen als een manager.

Wreed leven. Het is wreed De Toekomst te kunnen zien; zelf heb ik geen Leven zoals het Grondvolk dit doorgaat. Hun DNA is meer verankerd in een enkelvoudig leven op Aarde. Mijn DNA is verdeeld tussen Aarde en het SpaceLab dat mij heeft bedacht. Mij in het SpaceBlok houdt, dat zij voor mij hebben samengesteld.

SpaceTijd, zoals ik dit ken... past niet standaard op de kalender van Planeet Aarde. Mensen die relaties op Aarde samen beleven, verblijven in een zeer klein deel van mijn SpaceTijd. Ik zie ze... en weet 'iets'. Daarna treedt een deel van mijn Vogel-vrije Evolutie in werking; ik moet wat ik zie & weet naar Voorraadbeheer brengen en van daaruit moet ik er over communiceren.

Soms houd ik van Voorraadbeheer.

Maar, doordat deze Planeet te barbaars is om te kunnen voorbestaan... moet ik hard werken vanuit SpaceTijd.

Met een beeld en drijfveer vanaf een andere Constellatie in het Heelal in mijn gestel.

Ergens bestaat een Planeet voor mensen van mijn soort.

- Daar is het Leven al verfijnder – intelligenter – beschaafder.
- Daar halen wij de spiegel voor Evolutie van Evolutie.
- Daar halen wij de stimulans voor innerlijke groei.
- Daar leer je wanneer je op Aarde moet spreken of zwijgen.... Voor Genezing.
- Daar leer je wat Liefde is... en vooral ook wanneer je 'beter niet over Liefde kan spreken of schrijven'.
- Daar leer je dat sex iets is... wat je nooit helemaal zelf mag starten en vormgeven. Er wordt voor je bepaald 'met Wie je Welk soort relatie hebt... voor Welk doel... binnen Evolutie van Evolutie'.
- Daar leer je dus de Space-Psychopaten overleven. Wegduiken om je los te maken van het allesverwoestende Kwaad.
- Daar leer je... te kiezen voor Goed, op de grens tussen Goed en Kwaad en je leert ook deze grens optimaal te benutten & bebouwen... voor de Liefde voor je Diepe Zelf.
- Daar leer je kracht putten voor de Evolutie van Biologie – Natuurkunde – Scheikunde – Wiskunde – EQ in je bestaan.
- Daar leer je 'jezelf te zijn in de Best mogelijk genezende Evolutie die je kan vinden' voor toepassing. Voor systeemdefragmentatie in handen van de Maker van EQ achter de BigBang.

Ook RioolRatten wonen in die Wereld..., daar achter de BigBang.

- Daar leer je snijden – kopiëren – verplaatsen – plakken – bewaren – verwijderen – opslaan – vergeten – herinneren ... en Leven met ALLES.

Achter de BigBang. Bij de Makers van het systeem achter de fantasieverhalen over de BigBang.

Tja, dat had je niet gedacht hè!?

Dat ik je Achter de Oerknal zou brengen...

De Kinderen van Aarde weten het; ik schrijf om mijn Diepe Zelf te ontvouwen in een systeem dat voor mij persoonlijk – aan het einde van de dag – altijd Genezend is.

Ik haal de Space-Evolutie naar beneden en benut deze voor het Onderhoud

van mijn SpaceBlok in mijn DNA.

ALLES heeft een systeem. Ik moet wel.

Ik moet wel systeem-denken in relatie tot het verloop van mijn privé leven in de werkomgeving Aarde.

Een Toekomstbrenger 'leeft zelf niet volgens de Aardse definitie van Leven... op het moment dat Hogere Krachten een bericht afleveren'.

Krijg ik een bericht van of voor anderen... resulteert dit voor mij persoonlijk in de verfijning van mijn EQ. De verfijning van mijn vaardigheid om met mijn hele lichaam naar het Leven te luisteren.

Een bericht is een beeld – een zin – een foto...

Een spiegel is een verkeerslicht dat mij duwt en trekt, met het beeld, de zin of de foto in mijn atmosfeer.

Ik moet mijn persoonsgebonden Glossarium vormgeven, op Aarde in Space. EQ-rekenen.

De Interim Minister President is een resultaat van een Telraam in mijn EQ, in de mixfix met Space-Communicaties.

Ontelbare keren heb ik geprobeerd te vluchten van deze 'Duty'. Mislukt.

Evenvele malen heb ik getracht 'de Hel dan maar zo beknopt mogelijk te houden'. Het volk op Aarde wil niet weten wat Compact- EQ is.

En, dit is dan 'mijn volk'.

De haat-meester Achter de Oerknal bepaalt dat ik niet te lang mag opereren in de Haat. Ik moet 'zijn' voor de Evolutie van Wijsheid. Voor behoud van mijn Evolutie van Intelligentie capaciteiten.

De liefdes-maker achter diezelfde BigBang fantasie bepaalt dat ik niet te lang mag zwijmelen in de Liefde. Er moet gewerkt worden.

Jonge Mensen moeten leren dat Space-Krachten een persoonlijk SpaceBlok onderhouden en dat je met dit dwingend systeem vanuit het Heelal moet communiceren... voor Leven & overleven. In Goedheid.

Ik stop nu met schrijven....